



Goede reis!

1951 † 2023



Wens mij liever niet 'rust zacht',
Want mijn geest is vol latente kracht.
Laat mij luchtkastelen bouwen,
't onzichtbare beschouwen,
loslaten de aardse normen
en de hemel vrij bestormen.

- Paul Salim Kluwer

Op avontuur in Luxemburg en nog vol plannen, is in de nacht van 24 juli in zijn slaap van ons heengegaan onze lieve vader en opa

Niek Schoorl

** 20 september 1951, Ede*

† 25 juli 2023, Eisenbach

Bedroefd omdat wij hem nu moeten missen, maar dankbaar omdat hij tot het eind met volle teugen van het leven heeft genoten, wensen we hem een goede reis.

**Pimmie en Ben
Vlinder, Finna, Augustijn**

**Juuke en Frank
Riso**

Naar verwachting zal Niek op woensdag 2 augustus thuis worden gebracht in zijn huisje in Rossum.

Omdat Niek zich in veel groepen met verschillende levensopvattingen bewoog, willen we eenieder de gelegenheid geven om op donderdag 3 en vrijdag 4 augustus op geheel eigen wijze afscheid van hem te nemen tussen 12.00u en 19.00u.

Wij zouden het fijn vinden als u daarbij een herinnering aan Niek achter zou willen laten. Dit mag een steekwoord, een tekst, een beeld of een aandenken zijn. Niek hield van kleur en van frivoliteit, voel u vrij u daarnaar te kleden of te gedragen.

Op zaterdag 5 augustus zal Niek in besloten kring worden gecremeerd.

*Adres: Tramweg 13, 7596 NA Rossum
Parkeren kan bij de fabriek op nr. 11
Correspondentie: condoleance@niekschoorl.nl*

In Memoriam:

Als mens was Niek een veelkleurig mozaïek; een persoon met vele gezichten. Hij was lief en gevoelig, een markante verschijning en een enthousiaste levensgenieter, maar hij was ook anarchistisch en onpeilbaar. Hij had een sterke moraal maar was evengoed een opportunist. Hij was iemand die zonder problemen zijn ideologische affiniteit met de kabouterbeweging verenigde met het trotse bezit van een jaguar XK8 en zijn liefde voor natuur en planeet ging hand in hand met zijn liefhebberij van de laatste gadgets uit Silicon Valley. Deze uitersten waren karakteristiek voor hem. Aan de ene kant was hij een fantasierijke dromer en aan de andere kant stond hij met beide sandalen op de grond. Niek liet zich moeilijk typeren omdat hij zijn eigen autonomie boven al het andere waardeerde.

Aan plannen had Niek nooit een gebrek. Waar anderen problemen zagen, zag hij vooral de kansen en de mogelijkheden. Wanneer een probleem zich aandiende trok hij zich terug om er even op te mijmeren en te 'hmm-en' om vervolgens met praktische en elegante oplossingen te komen. Het was hem gewoon te denken met zijn handen en zo gaf hij zijn eigen leven en de wereld om hem heen vorm.

Niek was een vrijbuiters en een avonturier. Niets onbekends schrok hem af. Iedere week was er wel een nieuw plan voor een verre reis, een nieuwe hobby of een nieuwe carrière, waar hij zich telkens weer met (soms onbezonnen) volledige overgave op stortte. Niek heeft veel gereisd naar Cambodja en Thailand, waar hij zich verwant voelde met de cultuur, maar toen het maken van verre reizen de laatste jaren fysiek uitdagender werd ging hij met een kleine bus-camper in Nederland en Europa op pad.

Op avontuur met de camper in Luxemburg en nog vol plannen is Niek de nacht van 24 juli in zijn slaap overleden.